

Rond de vieringen

Zondag 2 oktober vieren we het Heilig Avondmaal. Mw. ds. S.J.A. Tempelaar-van Leeuwen is daarbij onze voorganger, het orgel wordt bespeeld door dhr. D.H. Andel. De collecte is bestemd voor Kerk en Israël. Zoals een tak vast zit aan een boom, zo hoort de kerk bij Israël. Onze christelijke traditie heeft haar wortels in het Joodse geloof, de kerk is daarmee onlosmakelijk verbonden met Israël. Vandaag op Israëlzondag, geven we extra aandacht aan die bron van ons geloof. We collecteren voor het werk van Kerk en Israël. Dit werk binnen de Protestantse Kerk richt zich op het stimuleren en voeden van het gesprek over de Joodse wortels van ons geloof en geeft financiële steun aan projecten in Nederland en Israël. De wortels van ons geloof liggen in het Oude Testament. In de oude verhalen lezen we over menselijke moeiten en zorgen, maar ook over intense betrokkenheid van God met mensen. Als we die verhalen aandachtig lezen en ons verdiepen in de Joodse achtergrond ervan, zal ons geloof versterkt worden. Om het gesprek in de gemeente te bevorderen en gemeenteleden te inspireren, organiseert Kerk en Israël ieder jaar een landelijke ontmoetingsdag. Dit jaar is er een extra symposium voor predikanten over Jezus en Paulus, de Joodse hervormers. Ook wordt het magazine Kerk en Israël Onderweg uitgegeven. In Israël steunt de Protestantse Kerk Nes Ammim, een christelijke gemeenschap, die gericht is op de dialoog tussen christenen, joden en moslims. Met de opbrengst van de collecte kan Kerk en Israël dit belang rijke werk voortzetten. Een bijzondere collecte dus, op een bijzondere dag. Van harte aanbevolen!

Burendienst

Zondag 9 oktober is er een bijzondere burendienst in de Lutherkapel. In deze dienst zal voorgaan mw. ds. Annemarie van der Wilt. Zij is theoloog en beeldend kunstenaar en heeft zich gespecialiseerd in het gebruik van kunst in de kerk. Aan de hand van een van haar kunstwerken zal zij deze morgen de dienst leiden. Het orgel wordt deze zondag bespeeld door Wouter Harbers, de collecte is bestemd voor het jeugdwerk. U bent van harte welkom!

Bloemen van de altaartafel

Op 11 september gingen de bloemen naar mevrouw J.A. Lotterman-Lenselink vanwege haar verjaardag.

Evangelisch-Luthers Dagboek 2016–2017

Binnenkort verschijnt het Evangelisch-Luthers Dagboek 2016-2017. Dit boek kan voor u een dagelijkse begeleider worden voor het komende kerkelijk jaar. Elke dag wordt een bijbellezing aangereikt met een bijbehorende uitleg, gedicht, lied of gebed. U heeft met dit boek een waardevolle verzameling van teksten in handen.

Traditiegetrouw vindt u in deze uitgave de liturgische gegevens van de zon- en feestdagen met de bijbellezingen van het luthers rooster en het gemeenschappelijke rooster, het zondagslied en de liturgische kleuren van de zondagen. Een boek dat zeer de moeite waard is! De prijs van het dagboek is vastgesteld op € 14,00 (exclusief verzendkosten).

De verspreiding is in handen van de Stichting Lutherse Uitgeverij en Boekhandel (SLUB). Bestellen is mogelijk via de intekenlijst, die de secretaris van uw gemeente inmiddels ontvangen heeft. U kunt ook rechtstreeks bestellen via het emailadres slubdenhaag@hetnet.nl of per post/ telefonisch bij de SLUB, Lutherse Burgwal 7, 2512 CB 's-Gravenhage, tel. 070-3648094

Intrededienst ds. S. Freytag

Op zondag 11 september 2016 zijn de Evangelisch-Lutherse Gemeenten van Brabant, Zuid-Limburg en Nijmegen bijeengekomen om gezamenlijk de samenvoeging van de genoemde gemeenten te vieren in een feestelijke dienst. Tijdens deze dienst deed ds. S. Freytag intrede als predikant voor Zuid- Nederland. Ds. Verhoeven leidde de inzegening van deze verbintenis.

Hierna ging ds. Freytag ons voor in de dienst waaraan het Luthers Bach Ensemble Groningen op een prachtige wijze haar medewerking verleende door de Lutherse Mis in gedeeltes uit te voeren. Ds. Freytag verzorgde de overdenking. Na het orgelspel werd door ds. K. van den Broeke (preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland) de samenvoeging met een kort woord bevestigd. De collecte was bestemd voor het ds. Pieter Groote Fonds. Na dat de ingezamelde gaven samen met de gaven van brood en wijn en meegebrachte avondmaalgerei van de samengevoegde gemeenten naar voren waren gebracht en de voorbeden uitgesproken vierden wij het Heilig Avondmaal. Na afloop van de dienst was er gelegenheid kennis te maken met ds. Freytag en onderlinge ontmoeting bij een hapje en een drankje. Het geheel werd gevierd in de Kerk aan de Haven te Waalwijk.
Reinie Groothoff

Financiën

Stand financiële middelen 2016 tot nu:

- Vrijwillige bijdragen: tot 17 september ontvingen wij € 17.338 voor het jaar 2016 op rekeningnummer NL50 INGB 0000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG Zeist.
- Voor het onderhoudsfonds kwamen er de afgelopen weken geen giften binnen op rekeningnummer NL52 INGB 0000 3080 29 van Lutherkapel ELG Zeist.
- Voor het diaconaal project 2016 haalden wij tot 17 september € 2.586 op. Het betreft het project van het CINI, waarmee we meehelpen om 270 meisjes uit India binnen het onderwijssysteem te houden. Giften voor het project zijn gestort op rekeningnummer NL09 INGB 0000 3833 96 van Lutherse Diaconie Zeist.

Alle gevers onze hartelijke dank!

Website ELG Zeist

Voor meer informatie in en rond de ELG Zeist verwijzen wij ook naar onze website www.lutherkapel.nl.

Met hartelijke groet,

Herman Hamers
Voorzitter